



מנשטין, אריך פון (1887-1973)

(Erich Von Manstein). איש-צבא גרמני. שם משפחתו המקורי היה לוינסקי. מ' לחם במלחמת-העולם הראשונה ואחרי-כן שירת בתפקידי מטה שונים ובתפקידים בדרג חטיבתית. עם הכרזת הגיוס הכללי ב-1939 מונה מ' לראש המטה של קבוצת ארמיות הדרום במתקפה על פולין. באוקטובר 1939 יצא לחזית המערב בתפקיד של ראש מטה קבוצת ארמיות A. מ' תיכנן את תוכנית המיבצע להבסת צרפת (תוכנית מיבצע 'חתך המגל', Sichelschnitt). במלחמה בברית-המועצות היה תחילה מפקד קורפוס, אחרי-כן הועלה לדרגת מפקד הארמייה האחת-עשרה, וכבש את איזור החוף של אוקראינה, ובכלל זה את קרים. איזנצגרופה D היתה מסופחת לארמייה שלו. עם נפילת סבסטופול (Sevastopol) ב-1942 הוענקה למ' דרגת פלדמרשל. אחרי שהארמייה הגרמנית השישית כותרה בסטלינגרד, עמד מ', שכבר לפני-כן מונה למפקד קבוצת-ארמיות, בראש נסיון הנפל לחלץ את הארמייה הנצורה. בסוף מרס 1944 שוחרר מתפקידו הפיקודי בעקבות חילוקי-דעות בינו ובין היטלר באשר לניהול המלחמה במזרח, והוא לא הוחזר לשירות. לדעת רוב ההיסטוריונים הצבאיים והמומחים היה מ' מפקד השדה המבריק ביותר במלחמת-העולם השנייה, ומכאן הפופולריות הרבה שלו לאחר המלחמה בארצות דוברות אנגלית.

בשנת 1949 הועמד מ' בפני בית-דין צבאי בריטי בהמבורג. הגן עליו הסניגור רגינלד טומס פיג'ט. מ' נידון ל-18 שנות מאסר על פשעי מלחמה, ואולם, זוכה מסעיפים האישום הנוגעים ליהודים על סמך הצהרת שקר לבית-המשפט: מ', שהוציא צו שעלה בעוצמתו האנטישמיות על הצו שהוציא ולטר פון ריכנאו, נשבע בבית-הדין שכלל לא ידע שאנשי הס"ד רוצחים יהודים באיזור הנתון לשלטונו, ובית-הדין האמין לו. ב-1953 שוחרר מ' מכלאו. הוא כתב את זכרונותיו Verlorene Siege (הניצחון האבוד), ובהם ניסה ללמד סניגוריה על הגנרלים ועל הצבא הגרמני ולהאשים בתבוסתה של גרמניה את היטלר ה'דילטנט'.